

**Orde van dienst ERV**

**Zondag 26 april 2020**

**15.00 uur Oranjekerk**

**Voorganger: André Martens**

**Muziek: Bram Biersteker (orgel) en Irene Vonk ( sopraan)**

**Met medewerking van een aantal bezoekers van de ERV**

**Thema: Hou vol!**

Muziek vooraf : Morgen zal ik er zijn ( Lars & Reyer, cd Regen op ons)

Daar in de verte straalt een ster  
We gaan er naar toe maar het is nog zo ver  
De wolken ontnemen het zicht af en toe  
Dorst en honger, we worden moe

Het is zwaar, de moed zakt weg  
Herinner je dan wat er is gezegd  
Het leven op aarde is kwetsbaar en broos  
Maar nooit en te nimmer uitzichtloos

U hebt beloofd  
Morgen zal ik er zijn  
Heer maak ons hart bereid  
Wij zien verlangend  
Vol verwachting naar U uit  
Licht dat ons verschijnt  
Ons van de nacht bevrijd  
Wij hopen, wij geloven  
Morgen zal U er zijn

Het is guur, donker en koud  
Maar niets dat ons nog tegenhoud  
Laten we hier nu stil blijven staan  
We weten toch waar we heen gaan.

O wijsheid – *Morgen zal U er zijn*  
O adonai – O wortel van Isai  
O sleutel van David- O Dageraad  
O Koning van de volkeren – O Emmanuel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars en kaarsen op liturgietafel

Irene zingt: Zoekend naar licht/ Longing for light ( liedboek 1005) 1 couplet/ refrein in NL en EN.

Zoekend naar licht, hier in het duister  
Zoeken wij U , waarheid en kracht  
Maak ons uw volk , heilig vol luister,  
Schijn in de donk're nacht

Christus ons licht, schijn door ons heen , schijn door het duister  
Christus ons licht, schijn ook vandaag, hier in Uw huis

Longing for peace, our world is troubled  
Longing for hope, man despair  
Your word alone has the power to save us  
Make us your living voice

Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness  
Christ be our light, shine in your church gathered today.

Gebed

Muziek: Kyrie ( cd God van leven door Sela)

Als onze dagen donker zijn  
U bent dichtbij  
U weet hoe ver het licht kan zijn  
Heer blijf heel dichtbij

Kyrie, kyrie, kyrie eleison

Als wij vermoeid en zoekend zijn ,  
U bent dichtbij  
U weet hoe zwaar de weg kan zijn  
Heer, blijf heel dichtbij

Als wij verdwalen in de tijd  
U bent dichtbij  
U bent er tot in eeuwigheid  
Heer, blijf heel dichtbij

Schriftlezing: Psalm 102

Muziek: Irene zingt: Befehl du, deine wege ( JS Bach)

Overdenking: Hou vol!

*Muziek: God van liefde, God van trouw ( cd Witter dan sneeuw van Psalm Project,)*

God van liefde, God van trouw, U die alles schiep  
Mij ook maakte, mij hier ziet, mijn in 't leven riep  
In de stilte, in de storm bent U om me heen  
God van liefde, God van trouw, U laat nooit alleen

God van vrede, God van recht, van gerechtigheid ,  
U die mij beschermt, vergeeft, mij van schuld bevrijdt  
Slaan de golven om mij heen, Heer U bent er bij  
God van liefde, God van trouw, U ziet om naar mij

In de stilte, in de storm, bent U om mij heen  
God van liefde, God van trouw, U laat nooit alleen

Gebeden (voorbeden, stil gebed, Onze Vader) Gebedsbriefjes worden hardop voorgelezen. Na elke voorbede steken we een kaarsje aan in de gedenkhoeke

Muziek: Irene zingt: Ga met God en Hij zal met je zijn ( liedboek 416)

Ga met God en Hij zal met je zijn  
Jou nabij op al je wegen  
Met zijn raad en troost en zegen  
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn  
Bij gevaar , in bange tijden  
Over jou Zijn vleugels spreiden  
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn  
In zijn liefde je bewaren  
In de dood je leven sparen  
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn  
Tot wij weer elkaar ontmoeten  
In zijn naam elkaar begroeten  
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten via Zoom ( zie ook nieuwsbrief)

